

Koldingbogen

| | |
|---------------------|--|
| ÅRSTAL: | 1985 |
| FORFATTER: | Inge Ladefoged |
| TITEL: | Wissing i Kolding – Wessel I Australien |
| KORT RESUME: | Marthinius Wissing Albinus, i 1863–64 udvandret til Australien under navnet Peter Martin Wessel. |

Wissing i Kolding – Wessel i Australien

Af Inge Ladegaard

Den mand der her skal omtales, Marthinus Wissing Albinus, fik en eventyrlig skæbne, og ad omveje kom historien om ham og hans slægt tilbage til Kolding.

Faderen, apoteker i Assens Johan Henrik Albinus, giftede sig i 1825 med en datter af stadshauptmanden i Kolding, A. M. Wissing, der var chef for borgervæbningen fra 1803 og til sin død i 1836.

Datterens navn var Hedevine Christine Wissing. Hun blev født i 1805 og blev mor til en stor børneflokk, bl. a. Marthinus, der fødtes den 29. september 1843 og blev døbt i Kolding kirke den 15. oktober samme år.

Familien boede oprindeligt på apoteket i Assens, men flyttede i 1830'erne til Kolding, hvor apotekeren nogle år senere byggede ejendommen »Bellevue«.

Da der var optræk til krig med Tyskland i 1863 var sønnen Marthinus altså i den alder, hvor han kunne vente en indkaldelse til soldatertjeneste, hvilket var sket for en ældre bror.

Om det var grunden, om der var uoverensstemmelser i familien, kærestesorg, eller om det var ren og skær eventyrlyst, opklares nok aldrig, men i hvert fald forlod Marthinus Wissing Albinus den 28. april 1863 Hamborg, forhyret på sejskibet »la Rochelle« under kommando af kaptajn John Jange.

Ombord var foruden besætningen på 27 mand 339 tyske emigranter. Imellem dem familien Buchback med den smukke 18-årige datter, Wilhelmina, i hvem Marthinus blev stærkt forelsket på turen derover.

Den 15. august nåede de Brisbane i Australien, men hurtigt vendte Marthinus tilbage til Danmark for at tage endelig afsked med sine forældre, inden han for alvor slog sig ned i det nye land.

I 1864 vender han tilbage til Australien, denne gang forhyret på sejskibet »Fiery Star«.

I Brisbane bliver han gift med Wilhelmina, og det nye navn, Peter Martin Wessel stod på vielsesattesten.

Hvorfor han foretog dette navneskift vides ikke, måske et forsøg på tillempling til det nye sprog.

I Brisbane fortsætter Wessel sin sømandsbeskæftigelse som skibsfører på kysten i adskillige år og tjener gode penge, men da guldfeltet ved Gympie blev opdaget, var de begge opsat på et prøve lykken ved guldgraveri.

De havde dog ikke heldet med sig, men satte alle deres sparepenge til, og var snart igen tilbage i Brisbane, hvor Wessel genoptog sin tidligere beskæftigelse.

Efter andre eventyr længere inde i landet og vanskeligheder med de indfødte kommer de til Sidney,



»Bellevue« før nedrivningen 1912.

hvor Wessel anskaffer en skonnert »Captain Cook« og driver handel mellem floderne Logan, Albert og Tweed, indtil han igen gribes af guldfieberen, og denne gang rejser til New Zealand. Under rejsen bliver skibets kaptajn vanvittig, og skibet undgår

kun at blive knust mod klipperne, fordi Wessel overtager styret på det kritiske tidspunkt, og bringer dem frelst ind til Auckland. Heller ikke denne gang finder de guld, men mister igen alt hvad de har.

Da de hører om, at der er mulighed for at købe landbrugsjord ved Burnettfloden i Queensland, drager familien med to sønner dertil, og det er her, i Bundaberg, han får sit virke resten af livet. Her grundlægger Wessel nogle store landbrugsejendomme, hvoraf den ene får navnet »Bellevue«. Hovedproduktionen er sukkerrør. Sukkermøller rejses, og en blomstrende virksomhed finder sin form.

»Bellevue« overdrages i 1902 til den ældste søn, og Wessel bygger et komfortabelt hjem, som han giver navnet »Sunnydale« efter forældrenes sommerbolig i Danmark. I 1903 besøger han sammen med sin kone Slesvig og Danmark, men vi ved ikke, om de var i Kolding. I 1924 døde Martin Wessel i Australien, og der gik over 50 år før historien om hans liv kom tilbage til Kolding.

I december måned 1975 modtog Lokalthistorisk Samling et brev fra en mrs. Douglass, Victoria, Australien, der bad om oplysning om sin bedstefar, Peter Martin Wessel der havde fortalt, at han stammede fra Kolding i Danmark, og at hans familie havde

boet på ejendommen »Bellevue«. Samtidig sendte hun hans dødsattest fra 1924. »Bellevue« var et godt holdepunkt, og snart fandt vi ved hjælp af folketællingslister og kirkebøger ud af, at det måtte dreje sig om Marthinus Wissing Albinus, søn af den tidligere apoteker i Assens, der var gift med stads-hauptmand Wissings datter, og som i 1830'erne byggede ejendommen »Bellevue«. En livlig korrespondance med familien i Australien udviklede sig, og så sent som i forsommeren 1985 kom fra Australien en stamtavle og slægtshistorie, delvis udarbejdet på grundlag af oplysningerne fra Kolding, med skildringer af Wessels livsgerning i Australien og med oplysninger om hele den store efterslægt.

En spændende beretning om en udholdende og flittig pioner, der var med fra kolonisationens første tid i Bundaberg-området i Australien, og som blev agtet og beundret i sit nye fædreland.

En rød tråd gik fra »Bellevue« i Kolding til »Bellevue« i Bundaberg.