

Koldingbogen

ÅRSTAL:	1984
FORFATTER:	Birgitte Dedenroth-Schou
TITEL:	Glimt fra Kolding anno 1884
KORT RESUME:	Statsbanen, Banegårdspladsen, Kolding Sygekasse, Kolding Svendehjem og Kolding Telefon-Selskab.

Glimt fra Kolding anno 1884

Statsbanegården, Banegårdspladsen

Statsbanegården er opført 1884. Arkitekt var Th. Arboe, der også havde tegnet Koldings første banegård, der blev opført ved åbningen af den jyske længdebane i 1866.

Statsbanegården, ca. 1900.

Banegården 1866-1884.



Kolding Sygekasse af 1884

Foreningen stiftedes 10. december 1884 ikke blot som sygekasse, men også som fagforening under navnet Arbejdsmændenes Fagforening og Sygekasse, i 1886 udvidet til også at omfatte en begravelseskasse.

Sygekassen blev statsanerkendt i 1898. Den ændrede navn til Arbejdernes Sygekasse, senere Kolding Sygekasse af 1884.

Sygekasserne blev nedlagt pr. 1.4.1974.



Kontoret 1933. Fra venstre forretningsfører Esther Rasmussen og fru Helga Jørgensen.

Kolding Svendehjem 1884

Kolding Svendehjem, Blæsbjerggade 39 blev opført 1884 som det første svendehjem i Danmark. Bag opførelsen stod »Foreningen til Understøttelse af rejsende Håndværkssvende«, der var stiftet 1881.

Den 12. august 1884 nedlagdes grundstenen til Svendehjemmet. Under en af hovedindgangens piller nedlagdes en kapsel indeholdende nogle mønter og eksemplarer af byens aviser, desuden et på pergament skrevet dokument, hvori der står, at Svendehjemmet har til formål »at være et godt og billigt hjem og tilflugtssted for de rejsende svende, som midlertidig opholde sig heri byen for at søge arbejde, og for de her arbejdende svende. Der vil blive våget over, at der i dette hus hersker fred, orden,

ædruelighed og hygge. Midlerne til dets opførelse tilvejebringes ved frivillige bidrag af Kolding bys håndværkerstand og øvrige borgere samt fra enkelte institutioner, der støtter slige øjemed og endelig fra Kolding bys opland i erkendelse af, at håndværkerstanden rekruteres fra alle samfundslag«.

Tegningen til bygningen er udført af arkitekt Fusing og bygningen opført af murermester H. Nielsen og tømmermester H.L. Hansen.

Søndag den 7. september 1884 arrangeredes til fordel for Svendehjemmet et stortilet håndværkeroptog gennem Kolding by.

Kolding Svendehjem ophørte sin virksomhed i 1963.

Sneboldt,

der ruller

til

Førdel

for

Kolding

Svendehjem.



Kolding Svendehjem.

Denne Sneboldt
er udleveret den
21/ Februar og
modtaget tilbage
med
Kr.

den Marts
1898, hvorfor
med Tak kvit-
teres.

Bestyrelsen.

Kolding Telefon-Selskab 1884

Den 13. oktober 1884 indkaldte købmand J.J. Christensen, vinhandler Chr. Friis, købmand C. Henrichsen og købmand R. Kaalund til møde på Svenssons hotel vedrørende dannelse af »et selskab til anlæg af telefonledninger i Kolding«. Der var god tilslutning til tanken, aktierne til et beløb af 20.000 kr. blev snart afsat og den 3. november 1884 døbtet selskabet »Kolding Telefonselskab«. I selskabets love står, at selskabets formål er:

1. Gennem en kontrolstation at sætte dets medlemmer i forbindelse med hinanden.
2. At antage abonnenter, som ikke er aktionærer i selskabet, til benyttelse af selskabets ledninger.

3. At udvide disse ledninger til Koldings nærmeste omegn og der at antage abonnenter på ekstraordinære betingelser efter bestyrelsens skøn.

Abonnementsprisen fastsattes til 10 kr. årligt.

Den 29. maj 1885 kunne telefonanlægget i Kolding indvies. Den første central lå i Vestergade.

1896 blev Kolding Telefonselskab sluttet sammen med en række andre lokale telefonselskaber til »De forenede sydjyske telefonselskaber«, der i 1922 blev en del af Jydsk Telefon.

Telefonselskabet havde 1896–1921 til huse Akseltorvet 4, nu Handelsbanken.



Koldings telefoncentral, Akseltorvet 4, 1901.